

Zaterdag 21 maart 2020

Ik wil u graag vertellen wat ik hier in woning 11 observeer.  
Plezierige, maar ook andere dingen, als ik hier zo rond mij kijk.  
Aandoenlijk hier en daar, grappig is het soms ook.

Vandaag was er een mijnheer jarig.  
Zijn dochter gebruikte haar smartphone zodat ze mekaar toch konden zien en horen.  
Wat hadden ze samen een plezier!

Ook gewone dagelijkse dingen worden plots aandoenlijk.  
Hoe de mensen hier in de woning mekaar nu helpen: wil ik koffie voor u inschenken, wil je nog een koekje? Allemaal zo lief!

Deze week zag ik een mijnheer die het al een tijdje moeilijk had met stappen.  
Ineens stapte hij gezwind de living door, want hij wist niet dat ik keek.  
Zo menselijk, dat wel, maar eigenlijk toch wat grappig.

Soms zijn de mensen hier echt wel moe en slapen ze veel.  
Ook dat moet kunnen hé.

Als ik zo nadenk dan vind ik de zorg nog wel een beroep voor mij.  
Moest ik 20 of 30 jaar jonger zijn...

Er is in De Wingerd zoveel vriendschap tussen de mensen.  
Moest ik hier nu werken, ik zou er ook nog wel van kunnen genieten!

**Juliette**

**met dank aan zorgcoördinator Inga**